

Onze geit staat in de wei
met haar poten in de klei
en eist een teil met worteltjes en lekker verse prei.

Uit de eik valt soms in mei
uit een heel klein nest een ei.
Het valt steil naar beneden op een zachte rode spreij.

Onze reis gaat met de trein.
Het station is aan het plein,
maar de trein moet even wachten op het groene sein.

Hein die zei, 't is echt een feit,
dat de sjeik zelf sokken breijt
maar, als de knecht de keuken dweijlt, heel graag een stukje zeijlt.

Weet je wat Hein ook nog zei?
Er loopt een engerd op de hei
en die dreijgt zowaar te gooien met een grote keij!





Die prachtige pauw
heeft zo'n last van zijn klauw.
Wat zelig, straks valt de stakker nog flauw.

Laura eet graag rauw,
dus niet warm, liever lauw
met saus gemaakt van druppeltjes dauw.

Pauls jas is niet blauw,
meer een tikkeltje grauw,
maar als je dat opmerkt dan krijg je een snauw.

Als ik vettigheid kauw
wordt m'n broek veel te nauw
en dat doet au! dus stop ik maar gauw.



